



SPECIAL EDITION



KLASSENoudERS



Met trots presenteren wij onze nieuwe klassenouders.

Beste Ouders,

In deze speciale editie van de Christoffelroffel stellen wij de nieuwe klassenouders aan u voor. De klassenouders gaan vanaf 1 januari 2018 aan de slag om samen met u, de leerkracht te ondersteunen bij activiteiten en excursies die in de klas of daarbuiten plaatsvinden.

Er zijn voor alle groepen klassenouders gevonden. In deze extra editie van de Christoffelroffel stellen drie van de vier ouders zich voor. De klassenouder van groep 5/6 zal zichzelf aan de ouders van de klas voorstellen.

Voor de klassenouders is juf Linda het aanspreekpunt. Zij heeft al wat meer ervaring op het gebied van klassenouders. Mocht u enthousiast worden en ineens denken dat wil ik ook. Spreek haar dan even aan. Wellicht kunnen twee ouders samen de taak delen of kunnen we in te toekomst gebruik van u maken.

Ik vind het erg fijn dat we een nieuwe club enthousiaste ouders hebben gevonden die ons gaan ondersteunen. Ik wens de nieuwe klassenouders heel veel succes en plezier toe.

Met vriendelijke groet,

Marloes Theebe-Bontrop
namens het team van Basisschool Christoffel



Wat doet een klassenouder?

De klassenouders helpen bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor de groep. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten, uitstapjes, een groepsfeest, verjaardag of afscheid van de leerkracht. Verder ondersteunen de klassenouders de leerkracht bij activiteiten van de klas.

De klassenouder besteedt aandacht aan de groep, bijvoorbeeld bij ziekte, scheiding of de geboorte van een broertje of zusje. De klassenouder kan ook een belangrijke schakel zijn in het betrekken van nieuwe ouders bij de school en de groep.

Klassenouders kunnen ook signalen opvangen van andere ouders die ze spreken. Bijvoorbeeld als er zaken niet duidelijk zijn. Dit bespreekt de klassenouder vervolgens weer met de leerkracht. Een heel belangrijke taak dus!

Klassenouder voor groep 1/2

Hoi allemaal, ik ben de rest van dit schooljaar de klassenouders van groep 1/2. Mijn naam is Pam Ladage en ik ben de moeder van Liz (gr4) en Iza (gr2).

Momenteel ben ik ook lid van de OR en ik vind de taak van klassenouder een super leuke aanvulling hierop. Ik zal de rest van dit schooljaar proberen om Resi te ondersteunen bij het regelen van de dingen die allemaal ondernomen worden vanuit de klas.

Mocht je zelf leuke ideeën hebben of vragen mag je me altijd aanspreken. Op donderdag en vrijdag ben ik op het plein om de meiden te brengen en halen.

Groetjes van Pam



Klassenouder groep 3/4



Hallo! Ik ben Ellen Los. Ik ben 39 jaar, getrouwd met Alex en klassenouder voor groep 3/4. Mijn dochter, Sophie, zit in groep 3. Ik heb ook nog een zoontje, Jesse, van 2 jaar.

Ik ben klassenouder geworden omdat ik zelf merk dat het lastig kan zijn om helemaal wegwijs te worden op school. En dat er soms een drempel is om een leerkracht aan te spreken. De basisschooltijd is een heel belangrijke tijd voor je kind en je wilt als ouder natuurlijk helpen om dat zo leuk mogelijk te maken. School kan hulp van ouders goed gebruiken, maar je wilt je ook niet opdringen. Je merkt dat andere ouders goed de weg weten in school, dus je denkt dat jouw hulp verder niet nodig zal zijn.

Niets is minder waar! Ik wil de drempel wegnemen en dat alle ouders betrokken zijn bij de klas van hun kind. Ik merk zelf aan Sophie dat zij het fantastisch vindt als ik erbij ben als er iets te doen is op school. Het is toch geweldig als je dat kunt doen voor je kind.

Groetjes van Ellen



Klassenouder groep 7/8

Hallo Allemaal,

Ik wil me graag even voorstellen. Ik heet Diane Hogenbirk. Ik ben moeder van 2 kinderen. Onze dochter heet Rechelle, ze is 10 jaar en zit in groep 7. Onze zoon Lex is 8 jaar en zit in groep 5.

Ik heb 3 jaar lang in de OR gezeten met veel plezier. Ik wilde na een tijdje toch ook wat anders voor de school betekenen en nu ben ik overblijfmoeder. De kinderen kennen me daar in elk geval van.

Het afgelopen jaar is er een oproep gedaan voor klassenmoeders. Ik heb me daarvoor opgegeven. Bij deze wil ik u/jullie laten weten dat ik de klassenmoeder voor groep 7/8 ben.

Groep 7/8 komt meestal alleen naar school, dus u kunt binnenkort een briefje van mij verwachten waarop ik vraag op welke manier ik u mag/ kan bereiken.

Groetjes van Diane

